

Seniorenvereniging Teylingen

Reisverslag gezamenlijke vakantie week naar
Davensberg in Duitsland
van 3 juni tot en met 10 juni 2024



**Familiehotel Clemens August
Davensberg**

De vakantie week is vandaag maandag 3 juni begonnen, gezellig met een leuke groep ouderen op vakantie naar het mooie Duitse Munsterland. Zoals altijd bij onze vakantie reizen is iedereen al ver voor vertrektijd aanwezig. Om half 10 kwam de touringcar aanrijden en de grote klus kon beginnen.

De bagage van de 46 passagiers met wederom meer rollators dan opgegeven moesten een plekje vinden in het laadruim. Het paste er maar net in zodat we geen bagage of rollators hoefde achter te laten.

Nadat iedereen was verwelkomd door Megchelina van Beelen en Harry



Witteman, de begeleiders deze week, en nadat iedereen zijn of haar plekje in de bus had gevonden kon het uitzwaaien beginnen en de bus vertrekken.

De eerste kilometer was gemaakt en het het voorstellen kon beginnen.

De chauffeur voor de komende 8 dagen heet Bouwina en zo gaan we ze aan-

spreken in het verdere verslag. Ze was geweldig! Haar motto was 'somber weer maar een zonnige stemming!' Dit gold voor de hele reis. Een gezellig praatje terwijl ze onze extra lange bus door het verkeer loodste. Ook vertaalde zij de verhalen van de gidsen. De hele week schoof ze voor de maaltijden bij de verschillende tafels aan.

Halverwege de rit was de eerste stop voor een heerlijke lunch bij juffrouw Kip. Met de buikjes vol konden we de laatste kilometers over leuke wegen dwars door graan- en maisvelden makkelijk verteren richting Davensberg; ons vakantieadres van deze week.

Na enige tijd waren we op de plaats van bestemming, het familiehotel Clemens August, en konden de vele koffers en rollators weer uitgeladen worden.

Het hotel ligt in het groene landschap van de regio Münsterland. Het is een



mooi hotel met een gezellig terras en er bleek zelfs een miniem strandje voor 2 personen te zijn. Dat weerhield later in de week Dineke Knetsch niet om in badpak voor het kleine zeilbootje op het droge zand te poseren. Tot hilariteit van allen. Het hotel verdient zijn sterren dubbel en dwars: de sleutels lagen op naam en kamernummer klaar. Binnen no

time waren deze uitgereikt en iedereen werd geholpen met het vinden van de kamer. De kamers waren mooi.

Voor het diner was er nog even tijd om de omgeving te verkennen of om op het terras nog wat te nuttigen.

Na een hartelijk welkom van de hoteleigenaar en een korte uitleg over het buffet konden we van het heerlijke eten genieten. Tafel voor tafel gingen we naar het buffet waardoor er geen opstoppingen waren wat voor iedereen best wel prettig was.

Elke dag bestonden de drie maaltijden uit een zeer uitgebreid buffet met veel lekkernijen; te veel keus voor de gemiddelde maag op leeftijd.

Na het eten ging iedereen zijn eigen weg, sommigen kozen ervoor de kamer op te zoeken en anderen namen nog een bakje koffie of een alcoholische versnapering.

De eerste dag zat er op, het was een geslaagde dag.

Dinsdag de tweede dag

Na een goede nachtrust en ontbijt was de ochtend ingepland om het dorp Davensberg te verkennen. Niet dat het dorp groot is maar er was wel een redelijk grote supermarkt en die hadden we zeker niet nodig bij alle uitgebreide maaltijden in het hotel.



Ook een wandeling in de mooie omgeving was geen straf, mooie bospaadjes en mooi aangelegde tuinen is een lust voor de natuurliefhebber.

Na de heerlijke lunch was het weer de bus in om naar het grote Schloss Nordkirchen te gaan.

Bouwine, de buschauffeur, kon haar bus moeilijk

kwijt en kwam wat later bij de uitleg van de wat verontwaardigde gids en riep toen: "Ich bin der Rundleider und ich hab' das Geld". Hilariteit en een gerustgestelde gids.

Het Schloss is een 18^{de} eeuwse slot/paleis in de stijl van Versailles gebouwd op een eiland met uitgestrekte aangelegde paden.

Het wordt wel 'Westfaals Versailles' genoemd.

Hier bevindt zich een van de grootste waterburchten van Münsterland. Daar is niets van gelogen.

Tijdens de rondleiding kon men de pracht en praal van de bewoners in vroegere tijden bewonderen. Later konden we ook door de



prachtig aangelegde tuinen wandelen. Voor de mensen die pas mee geweest waren naar Paleis het Loo dit was 10 keer groter.

Het was tijd om naar het hotel te vertrekken. Bouwina koos er weer voor om de snelweg te vermijden en gebruik te maken van de binnendoor wegen.

Bij thuiskomst kwam de zon en konden we nog even genieten van een drankje op het terras om niet veel later weer van het heerlijke en uitgebreide diner te genieten.

Omdat de avondtemperatuur nog aangenaam was kozen velen er nog voor om de wandelschoenen aan te trekken om een rondje om het dorp te doen. Ook kwam heel voorzichtig het kaartspel Skip Bo op tafel. Het zal in de komende dagen een topper zijn en door velen fanatiek worden gespeeld.



Woensdag de derde dag

Het programma van deze dag was een bezoek aan NaturaGart bij Ibbenbüren bekend om zijn prachtige natuurtuinen, aquarium en waterpartijen waarin ook tijdens ons bezoek duikles werd gegeven. Het was heerlijk en droog weer dus prima geschikt om de meegebrachte lunch te gebruiken, te wandelen of stil te staan bij de vele mooie doorkijkjes of ruiken aan de geurende bloemen. De vele paden, afgezet met fraaie rotspartijen, maakten van het geheel een schitterende tuin.



Heel bijzonder was een grote vijver in het midden van de tuin. De grote luchtballen deden vermoeden dat er beste karpers in konden zwemmen, maar toen een duiker tevoorschijn kwam was het toch heel anders. Er bleken in de vijver diverse obstakels en doolhofjes gemaakt te zijn waar de duikers een onderwaterparcours konden volgen.

Best leuk om het nog even op internet te bezoeken NaturaGart Ibbenbüren.

Donderdag de vierde dag

We begonnen de dag feestelijk.

Vandaag is Clary van Vliet-Stroombergen jarig.

Natuurlijk was haar stoel versierd en was er een grote verjaardagskaart waar iedereen zijn felicitaties kon opschrijven. Ze was verrast toen ze het zag en genoot van het lang zal ze leven.



Vandaag om 10 uur al in de bus om te vertrekken naar Münster, een historische stad met nog vele oude gebouwen die tijdens de oorlog gespaard zijn gebleven. Onder leiding van een gids in onze bus gingen we door en om Münster om de prachtige gebouwen te bewonderen. De gids durfde niet onder bepaalde kleine viaducten door. Bouwmeester! Als de hoogte aan de zijkanten 3,3 meter is en in het midden 3,8 meter dan laveert Bouwmeester de bus er in het midden zonder problemen onderdoor, tot opluchting van de gids. De route bracht ons langs vele plekken waarvan je kon zien dat de stad volop in beweging is; veel oude industriegebouwen verdwijnen voor woningen. Het verhaal dat hier de uitspraak 'Jantje van Leiden' vandaan komt verbaasde velen van ons. Maar even op internet snuffelen verklaart veel daarover.

Natuurlijk was er nog ruimte om even naar het centrum te gaan om zeker even de grote Dom te bezoeken. Dat Münster een studentenstad is wel te zien aan de vele universiteiten en fietsen. 30.000 studenten verplaatsen zich daar graag mee en zorgen dan ook voor een Hollands tafereel.

Vervolgens gingen we naar het grote Openluchtmuseum Mühlenhof. Het museum is te vergelijken met het Zuiderzeemuseum. Uit een groot gebied zijn half vergane gebouwen secuur gedemonteerd en daar weer opgebouwd. Zo is een mooi beeld ontstaan van de periode hoe de mensen toen werkten en leefden. Na de rondleiding stond de lunch klaar. De koffie met tarte en goed belegde broodjes smaakten weer prima.

Vrijdag de vijfde dag

De ochtend konden we weer zelf invullen.

Degenen die het leuk vonden konden een bezoek brengen aan de prachtige kerk Burgkapelle St. Anna Davensberg, welke is gebouwd van 1495-1510 en op een heel bijzondere manier van 1974-1977 uitgebreid is met een modern gebouw met mooie glas-in-lood ramen. Apart was het om te zien dat oude en nieuwe architectuur samen konden gaan tot een geheel.

En omdat het weer ons welgezind was waren er ook weer mensen die even een rondje gingen lopen.

Het die middag geplande bezoek aan de historische scheepslift in Waltrop werd vervangen door het Westfälisches Glockenmuseum in Gescher. Daar was een museum over het maken van grote klokken.



De gids vroeg of ze Hoogduits of Platduits zou spreken. Kennelijk werd gekozen voor het laatste en dat hebben we geweten. Met luide stem en letterlijk met handen en voeten en veel Twents er tussen door kregen we een bijzonder verhaal over het

vervaardigen van kerkklokken.

Het verhaal dat klokken belangrijk waren in vroegere tijden spreekt voor zich en het verhaal hoe de klokken gemaakt werden was interessant om te horen.

Dat mensen vroeger in staat waren klokken van die afmeting te maken.

Voordat we weer in de bus stapten hadden we nog een terras gevonden waar ze heerlijke sorbets serveerden. Het was een heerlijke warme dag dus een ijsje was op zijn plaats.



Na het avonddiner stond er een gezellige muziekkavond op het programma.

De DJ had zijn apparatuur al klaargezet en begon gezellige nummers te draaien.



Voorzichtig werd er van de dansvloer gebruik gemaakt. Later was het tijd om verzoekplaatjes aan te vragen en daar werd gretig gebruik van gemaakt. Een willekeur aan meezingers kwam uit de luidsprekers en uit de goed gesmeerde kelen. Als afsluiting werd de carnavalskraker van de Snollebollekes gedraaid. we gingen door de knieën en van links naar rechts.

De DJ stond te genieten van ons optreden en maakte daar gretig filmopnamen van.



Zaterdag de zesde dag

Vandaag weer vroeg in de bus.

Na het ontbijt bezochten we in het historische stadje Ochtrup, een kleine historische pottenbakkerij met mooie vazen, potten enz. Heel interessant was de uitleg van het gebruik van de juiste klei tot de uitleg van het draaien bakken en glazuren.

In plaats van een lunchpakketje loodste Bouwina ons in de richting van een kerk: mooi van architectuur en zeker de moeite waard om te bezichtigen. Er was een organist aan het oefenen. Maar Waar was de lunch?

Kwartiertje zitten, rondlopen en Bouwina

zoeken. Het restaurant bleek ACHTER de kerk te zijn.

De middag was speciaal vrijgehouden om in de Design Outlet Ochtrup te gaan winkelen. De outlet is in een prachtig gerestaureerd gebouw. Er waren veel winkels met honderden bekende merken schoenen, tassen etc. De hoge kortingen zorgden ervoor dat het een drukte van belang was.

Zoals gewoonlijk was er ook een terras in de omgeving waar dankbaar gebruik van werd gemaakt.

Zondag de zevende dag

Zondag is nog een echte rustdag in Duitsland. De eerste vroege vogels zijn naar de plaatselijke kerk gegaan en anderen genoten van het ontbijt.



Het hotel heeft een eigen blauw treintje met 2 wagons en bestuurd door 'Der Ulli', de hoteleigenaar. Om 11 uur kwam het treintje voor-rijden voor een ritje door de streek met onder andere langs de Grote Deipe



Wiese, een rechterzijrivier van de Rijn.

Tussen het vele groen van de bomen en struiken staken de goudkleurige graanvelden mooi af. De omgeving van Davensberg is ook een prima gebied om te fietsen gezien de vele knooppunt bordjes.

Na de aangename tocht stond in het hotel weer de middaglunch klaar.

Het was zaak om goed te eten want niet veel later stond alweer de jaarlijkse kegelwedstrijden op het programma. Meedoen is belangrijker dan winnen maar daar was niets van te merken. Iedereen ging ervoor om weer een jaar lang kegelkampioen te zijn. Spanning was er zeker, als een bal in de goot ging lag het aan de baan dat die zo smal was. Tja, kegelen is anders dan bowlen.



Na diverse rondes gespeeld te hebben was het tellen geblazen om tot een einduitslag te komen. Dit keer was gekozen voor de beste heer en/of dame.

De drie winnaars, Megchelina, Adrie en Ton, ontvingen een VVV-bon. Natuurlijk

mocht de poedelprijs ook niet ontbreken.



Na het kegelen konden we weer genieten van het heerlijke diner. Weet zeker dat er bij velen wel extra onsjes zijn bij gekomen van een week lang smakelijke gerechten die ons voorgeschoteld werden.

De avond werd weer gevuld met hier en daar het favoriete spel Skip Bo.

Sommigen gingen een begin maken met het inpakken van de koffer en van een nachtrust te gaan genieten.

Maandag de achtste dag

De dag dat we afscheid nemen van het hotel en personeel. Wij hebben ons daar heerlijk vermaakt en genoten van de vriendelijkheid van het personeel en eigenaars.

Na het inpakken begon het om 10.00 uur te regenen en dat heeft de hele terugrit gedaan. Nadat allen in de bus zaten en ook alle koffers en rollators weer in de bus stonden gingen we na het uitzwaaien door de hotelmedewerkers op weg naar het Twentse Ootmarsum voor de lunch (met de zo gemiste kroket!). Het plan was om nog in dit bijzondere stadje te



wandelen door de vele steegjes en straatjes. Helaas was het Hollands weer en had de regen weer de overhand gekregen. Omdat wandelen geen goed idee was vond Bouwina een tuincentrum "Tuin Totaal" bij Oldenzaal een goed alternatief. Aldaar konden we nog heerlijk wandelen. Later in de middag zijn we weer in de bus gestapt richting Houten om daar van het afscheidsdiner te genieten.

Tijdens het diner was het een mooi moment om Bouwina te bedanken voor haar zorg en veilige kilometers. Al een paar dagen liepen Harry en Megchelina met een papieren tas te wandelen. Ze vroeg zich al af wat slepen ze toch met die tas, hij gaat overal mee naartoe. Het was ons ter ore gekomen dat Bouwina een natuurmens is en kon genieten van de vogels in de buurttuin. Dat bracht ons op het idee ergens naar een gepast cadeau te zoeken en waarachtig in een winkel vonden we een prachtig nestkastje.

De opening was heel geschikt om de welverdiende fooi in te doen.

Bij het overhandigen keek ze verbaasd op en begreep nu waarom wij steeds die papieren tas bij ons hadden.

Bouwina bedankte ons voor de gezellige dagen en het leuke cadeau en wenste ons nog veel mooie uitjes toe in de komende jaren.

Voor de laatste keer reed de bus richting Sassenheim waar we rond 20.00 uur aankwamen bij het Onderdak. Met regelmatig contact met het thuisfront over aankomsttijden stonden de afhalers bij het Onderdak weer te wachten. Het gewone leven kan weer beginnen.

De koffers en rollators werden voor de laatste keer uitgeladen en er werd afscheid genomen van elkaar; de vakantie is voorbij. Het waren mooie dagen, het hotel was prima en Bouwina heeft ons vele mooie plekjes laten zien van het Duitse Münsterland.



Terugblikkend : Dit was voor alle vakantiegangers een pracht vakantie! De hele week was het mooi weer. Dat maakte het verblijf de excursies extra aangenaam. De sfeer was de hele week meer dan goed. Er is veel gelachen en vooral veel gekletst.

Megchelina en Harry en de mede reisgenoten hartelijk dank voor deze mooie week en de goede verzorging.

Redactie

Tekst: Harry Witteman en Megchelina van Beelen

Vormgeving en layout: Netty Havenaar

Secretariaat Seniorenvereniging Teylingen

Kagerdreef 186, 2172 HR Sassenheim

Tel. 06 – 1818 4053

E-mail : secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl













Willkommen in
Davensberg